



L.U.Z.

Wedvlucht Sourdun (jd) op 20 aug. 2022

Deelname 140 duiven. Los 10.45 uur. 1^e duif 14.48.51 uur. Snelheid 1321.192 m/pm.

Thei Zinken met grof geschut in actie.

Zuivere treffers met 1-2-3-4-5-6-7-8.

Nou-nou-nou. De koperen ploert heeft ons wat aangemaakt. Veel is ontregelt geweest en is nog niet opgelost. Alles lag voor pampus. Met meer dan 30 graden moesten mensen en dieren zoeken naar plaatsen waar het uit te houden was. De vissen in het water hadden het zelfs moeilijk. Bij de winkeliers gingen de ventilators als zoete broodjes over de toonbank. Omdat het zo bloedig warm was, is het dan ook heel begrijpelijk geweest dat de wedvluchten voor de duiven werden afgelast. Anders was een ramp niet te overzien geweest. Heel gelukkig is het dat de koperen ploert inmiddels het gas 'n beetje heeft teruggenomen zodat de warmte wat getemperd is. Tenminste in zoverre dat het weer mogelijk is dat met de duiven gevlogen kan worden. Buiten dit allemaal is het ook nog een gedoe qua de losplaatsen. Wat Melun moest zijn is nu Sourdun geworden. Waarom en waarvoor? Het zal zeker wel een reden hebben wat uiteindelijk ook van minder belang is. Belangrijk is het dat we weer met duiven kunnen wedijveren en we ze weer met sportieve spanning kunnen opwachten. Op hoop van zegen en met een goede afloop en met geen achterblijvers. Want van horen zeggen blijven de duiven met bosjes achter. En de zaterdag, de dag van lossing, was het in de morgenuren verre van mooi weer. De zon die was niet te zien en verschool zich achter een grijs wolkendek. Dat het lossingsbericht van de afdeling luidde dat met het lossen van de duiven gewacht zou worden tot de lucht was opgeklaard, dat was te verwachten. De begeleiders te Sourdun en in Marche die zaten ook ongeduldig op de zon te wachten en de duiven in de manden eveneens. Met hun lawaai lieten die merken dat ze van start wilden. Geduld is een schone deugd! Het wachten op de zon en het telefoontje dat met het lossen van de duiven begonnen kon worden, dat wilde maar niet komen. De convoyeurs zaten nagelbijtend in de cabine van hun camion. Echter om 10.15 uur kwam het verlossende bericht. De afdeling melde dat de duiven te Sourdun om 10.45 uur gelost zouden worden en dat het daar windstil was. Toen gingen daar 5.563 duiven van 245 Limburgse liefhebbers op de vleugels. Over de duiven te Marche luidde het bericht dat aldaar nog gewacht werd met het lossen van de duiven. Zo als altijd werd nu ook weer geschat wanneer de vlucht zou open gaan en welke snelheid de duiven zouden gaan maken. De meerderheid was

van mening dat de kopduiven toch wel rond de 1350 m/pm zouden doen. Dat zou bij benadering gaan kloppen. Want de winnende duif bij LUZ die kwam met 1321.192 m/pm dicht in de buurt. En van wie was die? Nou het werd snel bekend dat die van **Thei Zinken** te Stein was. Die maakte er een potje van. Van de 39 duiven waarmee hij mee was daarvan kwamen er 21 stuks tijdig thuis. En hoe? Als aan een touwtje zou men zeggen. Het begon er op te lijken alsof hij alleen maar duiven bij LUZ had zitten. Zijn manier van vroege duiven klokken is geen hogere wiskunde. Daar gaat het heel gemakkelijk zo het lijkt. Als men naar zijn begin van **1-2-3-4-5-6-7-8-10-14** kijkt dan lijkt dat op kinderspel. Zijn uitslag is er ene waarvan de concurrenten een minderwaardigheidscomplex krijgen. Grandioos, geweldig! Je moet ze maar op de plank krijgen! Thei wordt met zijn succes van harte gefeliciteerd. Proficiat! De top-tien is op de 9^e prijs na dus compleet. En wie zorgde daarvoor? Het was **Jan Hendriks** in Geleen die zich er tussen wrong. En denk nu niet dat dit een gelukstreffer was. Oei pas op! Die Janneman is een liefhebber die op alle fronten zijn mannetje staat. Onlangs van Chalons op 7 augustus deed hij allen de broek uit. Met zijn uitslag van **9-11-12-20-22-32** van 12 duiven speelt hij nu weer mooi sam-sam. De andere winnaars bij LUZ waren: Ad Boessen met 4 van 9, Ben van Es & dochter met 2 van 3, Jansen-Hertog met 2 van 12, Tjheu Cox met 4 van 31, A.Hochstenbach met 4 van 11, P.Schepers met 3 van 12, en ten slotte Jo Storms met 1 van 11. Er gingen bij de vereniging LUZ 9 liefhebbers van start en niemand kreeg de hoed op. De 47 prijzen die er te winnen waren die waren om 15.42 uur uit de pot. Dat is toch vrij lang gezien het mooie weer en de kalme wind. Waar dit aan ligt die mag het zeggen! Bij het inzetlokaal LUZ, met leden van de Blauwe Doffer en de Maasvogels tezamen, (het voormalige SS-Maaskant) werd de Combinatie Gebroeders Hensen uit Elsloo de winnaar en won M.Vijgen uit Geleen het zilver en Ger Conjour het brons. De 86 prijzen die waren in dat concours om 15.36 uur foetsie en er vielen ook geen missers te noteren. Dus allemaal blij!

Pie Schepers.