



L.U.Z.
Luchtbode-Union-Zwaluw
Wedvlucht Issoudun 27 mei 2023
Inzetlokaal Maaskant

Deelname 344 duiven. Los 07.15 uur. 1^{ste} duif 14.53.57 uur. Snelh. 110.807 m/pm

Deze vlucht was er een om van te dromen. De temperatuur was aangenaam en er blies een zachte kalme wind van uit het noordoosten. Al vroeg in de ochtend scheen hier een mild zonnetje en de lucht was klaar en helder. De duiven van Rethel die waren van te voren heel goed afgekomen en men ging er van uit dat dit ook van Issoudun zou gebeuren. Om 07.15 uur kregen 3.249 Limburgse duiven aldaar de ruimte en die met een matig windje op de neus een goed vertrek hadden. Daar ter plekke in Issoudun was het ook wondermooi. De lucht was licht blauw en men kon tot in de verre verte kijken. Bij wijze van spreken konden de duiven de slaag thuis zien liggen. En de liefhebbers aan het thuisfront, die hadden al gauw hun mening klaar. Gezien die omstandigheden wekte dat bij hun het vermoeden op dat het geen gemakkelijke vlucht zou worden en dat de prijzen niet binnen 'n kwartier verdiend zouden zijn. Dat werd heel logisch gevonden omdat Issoudun tenslotte niet naast de deur ligt maar ruim 525 kilometer ver weg en diep in Frankrijk. En uit ervaring weet men dan dat de duiven op die afstand, en met de wind op kop, geen pleziervlucht hebben. Alleen de duiven die in een goede vorm steken doen mee voor de prijzen en de duiven die geen goede conditie hebben moeten worstelen om thuis te komen. Als ze nog thuis komen! Vandaar dat de wedvlucht Issoudun 16.29.40 uur bij LUZ pas gesloten kon worden. Dus dat was 1 ½ uur later dan de eerste prijsduif. En die kreeg **Ben van Es met zijn dochter Nieve** te Elsloo op de klep. Om 14.53.57 uur kegelde bij hun de eerst getekende op de valplank. Dat verdomme ene vroege riep Ben toen vreugdevol uit. En dat was het ook. Bij de LUZ kopte ze met een straatlengte verschil de 27 mede deelnemers. En toen was het lang wachten op de volgende. Het duurde bijna 20 minuten toen zich nummer twee thuis melde. En toen die in het klokje zat hadden ze er twee van de drie thuis. Met het **winnen** van deze bloedende Issoudun en daarbij ook nog de **96^{ste}** prijs van 3 duiven mag bij hun de vlag uit. Ze worden gefeliciteerd. **Proficiat!** De man die op Rethel de scepter zwaaide die wint nu het zilver. En dat is de Belg **L.Verheijen** uit Maasmechelen. Deze grapjas wint 3 prijzen van 5

